

KERSTNACHTDIENST OOSTVOORNE

Ds. Marijke van Selm

Organist Ron van Halen

Acclamatie

Zingen: Lied 505 alle coupletten In de nacht gekomen

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Een diepe nacht houdt Bethlehem (Sytze de Vries)

O little town of Bethlehem

23. Een diepe nacht houdt Bethlehem

Sytze de Vries (1945)
naar Philipp Brooks (1835-1893)

Engelse traditional
FOREST GREEN

Een die - pe nacht houdt Beth - le - hem
in dro - men - lo - ze ban.
Haar stra - ten zwij - gen, maar ver - stild
straalt heel het ster - ren - plan.
Hoe zwart het nacht' - lijk dui - ter,
het don - ker dat haar dekt
wordt nu met godd' - lijk licht ge - vuld
dat haar tot le - ven wekt.

2. Nu ster voor ster de morgen groeit,
de dag geboren wordt,
breekt heel de nacht in zingen uit:
Gods glorie wordt gehoord!
Hier zingen eng'len hemels
de aarde vrede toe.
Nog slaapt zij aan het heil voorbij
waarvan zij weten moet.
3. Het zwijgen van de lange nacht
bewaart een stil geheim:
hoe God, de mensen toegedaan,
als één van hen wil zijn.
Zo ongehoord verschenen,
zo klein en zonder macht,
komt Gods genade aan het licht.
Een Kind betreft de wacht.
4. Gezegend Kind van Bethlehem
dat onze harten wint,
wij bidden dat Gij ook bij ons
een onderkomen vindt.
De eng'len zingen glorie,
de morgen wordt begroet.
Het is de echo van hun lied
die ons ontwakent doet.

Gebed om ontferming

Zingen lied 479 alle coupletten Een lied weerklinkt in deze nacht

Lezing: Jesaja 9: 1-6

Lied 482 alle coupletten Er is uit 's werelds duistere wolken

Lezing: Lucas 2: 1-20

Zingen: Hoog geboren, diep verloren (Sytze de Vries)

Infant holy, infant lowly

21. Hoog geboren, diep verloren

– Kerst –

Sytze de Vries (1945)

traditionele Poolse melodie

1 Hoog ge - bo - ren, diep ver - lo - ren
slaap jij in een bees-ten-stal;
os en e - zel zijn on-we - tend
dat jij Heer bent van het al.
he - me - lin - gen, hoor ze zin - gen,
hoor daar bui - ten klok-ken lui - den,
dat jij Heer bent van het al,
dat jij Heer bent van het al.

2 Waar de schapen alle slapen,
wachten herders op de dag,
tot een stem spreekt en de nacht breekt
in een stralend blijde lach.
Vrij van zorgen, vol van vreugde
gaan zij zingend als op vleugels
naar het Kind dat op hen wacht,
naar het Kind dat op hen wacht.

Verkondiging 'Kind, daar ben je'

Lied 483 alle coupletten Stille nacht

Gedicht 'Antwoord'

Zingen: Ere zij God

Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen

Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk Onze Vader

Inzameling: 'Kinderen in de knel'

We geven elkaar het Licht door

Lied 481 Hoor de eng'len zingen de eer

Zending en zegen